

de magische brug

ooooooh, zijn we er bijna? niet zeuren Emelie. Het is voor oma en opa en straks komen we bij een hele mooie brug.

Maar ... ze kon haar zin nog niet afmaken. Ze zag meteen de mooie brug. Toen hoorde ze een geritsel in de struik. 321, boeh! Daar kwamen haar vrienden en vriendinnen. ; Nina) Matias) Kilian en Alex. Hey! wat doen jullie hier. zij Emelie. K, K, K, K, kijk hier. Op mijn GSM staat dat dit een magische brug is. zij Matias. hahahaha, wat een onzin. Magie bestaat niet. Jawel hoor. zij Nina opeens. Magie bestaat wel in sprookjes. Zo maakte ze de hele dag door van die grapjes.